

Dansk Medicinsk - Historisk Selskab

1917 - 2017

100-års Jubilæumssymposium
4. november 2017

1917: Medicinhistoriske selskaber så dagens lys i Danmark, Norge og Finland

Inden for de første årtier af det 20. århundrede så en række medicinhistoriske selskaber dagens lys: Tyskland (1901), Frankrig (1902), Italien (1910), England (1912) og Belgien (1918). Det er imidlertid året 1917, der er ganske særligt i en nordisk kontekst.

Sverige havde allerede etableret et netværk, men senere dette år etablerer Danmark, Norge og Finland alle tilsvarende faglige selskaber.

De indledende foredrag og møder

Ved et møde den 31. maj 1917 blandt historisk interesserede stiftedes selskabet ifølge referat i Ugeskrift for Læger, selv om det dog syntes vanskeligt at "samle Filologer, Farmaceuter, Naturvidenskabsmænd og Medicinere under én Hat".

Ved det første regulære møde i selskabet den 22. oktober i Studenterforeningens bygning på Vestre Boulevard berettede prof. dr. phil. i arkæologi Christian Blinkenberg om "Helenekilde i de skiftende Tiders Lys" og prof. dr. med. et sc. i patologi Carl Julius Salomonsen fortalte om "Et tyfuskort". Sidstnævnte var i øvrigt én af initiativtagerne til oprettelsen af Statens Serum Institut.

Grundlæggelsen af Dansk Medicinsk Historisk Selskab

Den stiftende generalforsamling var den 10. december 1917, hvor Carl Julius Salomonsen (1847-1924) blev formand, mens bestyrelsen ellers bestod af lægerne Vilhelm Maar (1871-1940) og Kristian Frederik Carøe (1851-1921), der var selskabets sekretær, apoteker Christian Dannesboe-Andersen (1876-1957) og filologen dr. phil. Hans Ræder (1869-1959). Praktiserende læge John William Schibbye Johnsson (1868-1929) var også én af initiativtagerne.

Af selskabets love af 10. december 1917 fremgår, at dets formål var at fremme interessen for lægevidenskabens historie i Danmark, hvilket skulle løses ved foredrag og udsendelser af skrifter til medlemmerne.

Reviderede love af 1. januar 1967 åbnede op for udflugter til historisk kendte steder, mens det blev betonet, at "rammer for selskabets virksomhed er så vide, at der er plads til alle. Foreningens formål støttes bedst, når medlemstallet bliver stort".

Moderne

Den centrale aktivitet lige fra 1917 og endnu i 2017 er medlemsmøderne. Der er blevet afholdt 3-6 møder om året med typisk 1-2 foredrag hver gang, oftest efterfulgt af diskussion som inspiration til den endelige videnskabelige artikel eller værk.

Møderne blev i begyndelsen holdt i det zoologiske auditorium, men fra 1928 i Studenterforeningens selskabslokaler.

Fra 1930 holdtes møderne i Medicinsk-historisk Museum i Bredgade, der var blevet overdraget Københavns Universitet i 1928.

Fra 1938 holdtes møderne i Domus Medica i Amaliegade 5, men efter sabotage-brand i 1944 som hævn for modstandsbevægelsen likvidering af en student, der havde forsøgt attentat mod Erik Warburg, flyttede man retur til museets gamle fysiologiske auditorium i Panums gamle institut. I 1946 fik museet overdraget Det kgl. Kirurgiske Akademis bygning, og siden har selskabet hovedsageligt anvendt det gamle kirurgiske akademis amfiteater i den 200 år gamle kirurg-skole. Emnet 'dansk medicinhistorie' udgjorde skønsmæssig en tredjedel af foredragene. Det kunne være om Nicolaus Steno, Johann Clemen Tode, Hagedorn, Karen Blixen, Vilhelm Bergsøe eller om helligkilder, fnat, gamle hospitaler, børnehospitaler eller forgiftningscentral.

Foredragene om 'udenlandsk medicinhistorie' har udgjort ca. 40% med faldende tendens gennem årene, fx om Asklepiosslangen, Venus, middelalder-universiteter, pest i Napoleons hær, kejsersnit, homeostase, syfilis-filateli og faraonernes læger.

Farmakologi, odontologi og sygepleje har udgjort en mindre, men stigende del af foredragene.

Af andre danske emner kan nævnes H.C. Andersens tænder, Pharmacopoea danica 1772, receptkuverter, apotekerpriser og dansk penicillin.

Af udenlandske emner kan nævnes Adolf Hitler, retsodontologi og farmacifilateli.

Af kultur- og faghistoriske emner kan fremhæves badskærernes uærlighedsproblem, dansk osteoarkæologi, jøder, elektrisk felt og kubistisk kunst, som Carl J. Salomonsen anså for udslag af sindssygdom. Også Goethes farvelære, åndemaneri, egyptisk papyri og etik.



2017: Et enestående jubilæumsår skal markeres på enestående vis

2017 markerede en enestående milepæl inden for nordisk medicinhistorie. I maj-juni måned afholdtes den 26. nordiske medicinhistoriske kongres i Uppsala, og i november måned fejrede Dansk Medicinsk-historisk Selskab sit 100-års jubilæum.

Du er velkommen til at læse meget mere om og se billeder fra dagens og aftenens forløb i denne interaktive PDF.

God læselyst!





Nutid og fremtid

Arrangørgruppen og bestyrelsen for Dansk Medicinsk-historisk Selskab bestod i skrivende stund af følgende personer:
Sven Erik Hansen, Anne-Marie Worm, Jesper From, Malthe Boye Bjerregaard, Niels Christian Bech Vilstrup og Ulrik Bak Kirk.

Fotos: Jesper From og Ulrik Bak Kirk.
Idé, grafik og layout: Peter Lübben.



100-års jubilæumssymposium blev arrangeret af bestyrelsen for Dansk Medicinsk-historisk Selskab. Emnerne relaterede sig til udvalgte betydningsfulde tidligere bestyrelsesmedlemmer. Det skitserede faglige program blev dog først muligt, da medicinhistoriske eksperter og historikere takkede ja til at holde de enkelte oplæg. Bestyrelsen sender derfor en stor og varm tak til hvert enkelt foredragsholder - og en særlig tak til dagens hovedtaler Ken Arnold, kreativ direktør på Medicinsk Museion, som indledte festdagen i det gamle auditorium.

Bestyrelsen takker desuden Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond og Else og Mogens Wedell Wedellsborgs Fond for fornem økonomisk støtte, som muliggjorde et højt skriftligt informationsniveau med layoutet folder, tryk af abstracts samt leje af velegnede lokaler til afholdelse af symposium såvel formiddag på Medicinsk Museion som eftermiddag på Hotel Phoenix. Medicinsk Museion takkes ligeledes for hjælp og støtte ved formiddagens arrangement.

Selskabets opsparede formue - tålmodigt opbygget via det årlige medlemsbidrag - bidrog ydermere til at holde deltagergebyret på et yderst favorabelt niveau, således at alle - såvel studerende som speciallæger - havde mulighed for at deltage i arrangementet.

Et deltagerantal på 157 personer overgik enhver forventning og var tæt på at sprænge de fysiske rammer, men med dublering af eftermiddagens foredrag - på baggrund af velvillig accept fra oplægsholderne - lykkedes det slutteligt at få plads til alle tilmeldte. Tusind tak for en fantastisk dag, hvor festmiddag med sang, taler, dejlig mad og vin afsluttede dagen på smukkeste vis. Bestyrelsen glæder sig over et veloverstået 100-års jubilæumssymposium

På baggrund af den gode tilslutning og store interesse ser vi med fortrøstning frem til det næste store arrangement om to år:

27. nordiske medicinhistoriske kongres, som afholdes i DGI-Byen i København fra 22.-25. maj 2019. Læs mere på sidste side.





Formiddag

Medicinsk Museion, Bredgade 62, København K.

Tidligere Kongelige Kirurgiske Akademi fra 1787.

10:45 - 11:45

Adgang til Museions udstillinger

11:55 - 12:00

Velkomst

Anne-Marie Worm, på bestyrelsens vegne

12:00 - 12:30

**Medical Museion in the context of
contemporary science engagement**

Ken Arnold, professor og kreativ direktør

12:30 - 13:30

Get together / sandwich, øl, vand



Abstract

Modern Museion: Medical history in the context of contemporary science engagement

Ken Arnold, professor og kreativ direktør

Medical science and technology are challenging and changing us on a daily basis; and the elation of this technical knowledge to society is vitally import for us all. Medical Museion has an important role to play in that public conversation. Far from a new issue however, the communicating science to wider audiences has been part of its history since at least the seventeenth century.

This lecture will explore Museion's role in bringing together the history of medicine and the public's engagement with contemporary medicine. By working with our historic buildings and collections, I believe we can both deepen contemporary debates within historical contexts, as well as make the history medicine relevant today. I will draw on examples of Museion's spaces, objects and curatorial projects to illuminate how these agendas can be mutually enriching.



Formiddagen i billeder





Eftermiddag

Hotel Phoenix, Bredgade 37, København K

Frederik V (110 pladser):

- 13:55 - 14:00** **Velkomst**
Anne-Marie Worm, på bestyrelsens vegne
- 14:00 - 14:30** **Optakten til dannelsen af Dansk Medicinsk-Historisk Selskab i 1917**
Sven Erik Hansen, formand for Dansk Medicinsk-historisk Selskab, tidl. overlæge
- 14:30 - 15:00** **De syge lunger**
Jørgen Vestbo, professor, dr. med.
- 15:00 - 15:30** **Historien om diabetes i Danmark**
Ole Knud Faber, dr. med., tidl. overlæge
Jens Faber, professor, dr. med.
- 15:30 - 15:55** **Pause m. kaffe og the**
- 16:00 - 16:30** **Sankt Hans Hospital: 1612-1808**
Barbara Zalewski, cand. mag., ph.d.
- 16:30 - 17:00** **Pas på - det smitter!**
Lars Østergaard, professor, dr. med.
- 17:00 - 17:30** **Et portræt af familielægen**
Gert Almind, professor em., dr. med., tidl. praktiserende læge

Frederik III (50 pladser):

- 13:55 - 14:00** **Velkomst**
Ulrik Bak Kirk, på bestyrelsens vegne
- 14:00 - 14:30** **Sankt Hans Hospital: 1612-1808**
Barbara Zalewski, cand. mag., ph.d.
- 14:30 - 15:00** **Pas på - det smitter!**
Lars Østergaard, professor, dr. med.
- 15:00 - 15:30** **Et portræt af familielægen**
Gert Almind, professor em., dr. med., tidl. praktiserende læge
- 15:30 - 15:55** **Pause m. kaffe og the**
- 16:00 - 16:30** **Optakten til dannelsen af Dansk Medicinsk-Historisk Selskab i 1917**
Sven Erik Hansen, formand for Dansk Medicinsk-historisk Selskab, tidl. overlæge
- 16:30 - 17:00** **De syge lunger**
Jørgen Vestbo, professor, dr. med.
- 17:00 - 17:30** **Historien om diabetes i Danmark**
Ole Knud Faber, dr. med., tidl. overlæge
Jens Faber, professor, dr. med.

Abstract

Optakten til dannelsen af Dansk Medicinsk-historisk Selskab i 1917

Sven Erik Hansen, formand for Dansk Medicinsk-historisk Selskab, tidl. overlæge

Siden Oldtiden har der været spredte historiske indslag i den medicinske litteratur. I løbet af 1800-tallet blev historie et universitetsfag med sin egen faglitteratur. Der blev foretaget arkæologiske udgravninger og klassiske skrifter på græsk og latin blev oversat til moderne sprog. Forbedrede transportmidler gav mulighed for at bredere kredse ved selvsyn kunne stifte bekendtskab med rester fra fortiden i ind- og udland – en tidlig ”masseturisme.” Udstillinger og nye museer tilbød belærende og underholdende indsigter i fortidens dagligdag, herunder sundhedsforhold.

Fra 1874 udsendte distriktslæge på Nørrebro dr.med. Julius Petersen bøger om medicinens historie og holdt forelæsninger på Universitetet. Han blev den første professor i medicinens historie i 1893, og hans elever arrangerede Lægeforeningens 50-års jubilæums udstilling i 1907. Samme personkreds oprettede Dansk Medicinsk-historisk Selskab i 1917.





Abstract

De syge lunger

Jørgen Vestbo, professor, dr. med.

Lungesygdomme har altid været repræsenteret blandt “folkesygdommene” i Danmark – og et område, hvor Danmark har gjort sig både godt og skidt bemærket. Lungetuberkulose var for 100 år siden en svøbe, forbundet med stor lidelse og dødelighed. Sanatorierne var en vigtig og integreret del af sundhedsvæsenet, og på trods af fremhævelsen af den medikamentelle anti-tuberkulose behandling, streptomycin som et eksempel på et af de første lægemidler til at blive underkastet et RCT, osv. – ja, så er det først og fremmest strukturelle ændringer i samfundet og sociale indsatser, vi kan takke for den lave incidens af TB vi ser i dag.

Hvem husker ikke ”Spyt ikke paa fortovet” skiltet fra Nationalforeningen til Bekæmpelse af Tuberkulose, eller TB-busserne, hvor der hver dag blevet taget i hundredevis af 100 mm. thorax-billeder? Udviklingen i TB, og ikke mindst multiresistent TB, i landene omkring os bør være en advarsel om, at få års manglende opmærksomhed på et område som TB kan have katastrofale følger.

De ”nye” folkesygdomme er astma, KOL og lungekræft – men de er jo på ingen måde nye. Deres incidens er steget i takt med rygningen (i det mindste for KOL og lungekræft), men først og fremmest bliver de hyppigere med stigende levealder, og der er mere fokus på dem. I Danmark er dette med rette; vi har en frygtindgydende dødelighedsstatistik på området, ikke mindst blandt kvinder.

Dansk forskning er aktiv på disse områder med stolte traditioner tilbage til storhedstiden for dansk fysiologi og ikke mindst Marie Krogh. Vi ser store landvindinger i disse år med bedre diagnostiske metoder og nye biologiske/immunologiske lægemidler. Alligevel er der som ved tidligere tiders svøbe først og fremmest brug for strategi og struktur – ikke mindst på rygeområdet.





Abstract

Historien om diabetes i Danmark

Ole Knud Faber, dr. med., tidl. overlæge

Jens Faber, professor, dr. med

Historien om diabetes i Danmark er i meget høj grad fortællingen om udviklingen af samarbejdet mellem insulinproducenterne og de videnskabelige institutioner for såvel basal- som klinisk forskning samt patientbehandlingen. Vi vil omtale insulinets opdagelse og den hurtige etablering af insulinproduktion til behandling af den indtil da dødelige insulin krævende diabetes, etablering af Nordisk Insulin Laboratorium og NOVO, udviklingen af insulinpræparater til stedse bedre behandling og vilkårene for patienter i insulinbehandling krydret med anekdoter som vi personligt har fundet interessante inklusive vore personlige relationer til 'de tidlige år' samt kappestriden mellem de to insulinproducenter og deres fusion i 1989 med dannelsen af NOVO-Nordisk.

Vi identificerer de ledende kliniske forskningsgrupper og den unikke støtte til deres forskning samt skiftet fra helt overvejende fokus på insulin krævende diabetes til den tiltagende dominerende rolle af non-insulinafhængig diabetes i konsekvens af det store patientantal og den voldsomme belastning af sundhedsudgifterne.

Sluttelig ser vi på den fremtidige organisering af indsatsen mod diabetes med etablering af Steno Diabetes Centre i de fem regioner.





Abstract

Sankt Hans Hospital: 1612-1808

Barbara Zalewski, cand. mag., ph.d.

Fra 1612 til 1808 lå St. Hans Hospital i København, forskellige steder uden for voldene. Det husede en usalig blanding af byens mest elendige fattiglemmer og sindslidende af alle samfundslag.

Sindslidende har været en overset gruppe i historien, og hospitalets historie har vist sig at være fuld af misforståelser. Det har hidtil oversete kilder nu rådet bod på, og dets beliggenhed og funktion giver et spændende billede af sindslidendes vilkår og omverdenens syn på dem.





Abstract

Pas på – det smitter!

Lars Østergaard, professor, dr. med.

Der er meget, der smitter lige fra sygdomme til glæde og kærlighed. I forelæsningen gives eksempler på, hvilke sygdomme der har tiltrukket sig opmærksomhed gennem tiderne, og hvordan man som infektionsmediciner arbejder med epidemier – både i et samfundsmæssigt perspektiv og hos den enkelte patient. Foredraget vil ikke kræve særligt kendskab til medicinsk viden.



Abstract

Et portræt af familielægen

Gert Almind, professor em., dr. med., tidl.
praktiserende læge

Almen praksis, som vi kender den i dag, er styret af en lang række aftaler, og specialet almen medicin understøttet af institutioner og regler, som stort set alle er tilkommet de sidste årtier i 1900-tallet.

Frem til 1960'erne blev almen praksis drevet, som det var sket i århundrederne før, befolket med læger med meget beskedne krav til uddannelse efter eksamensbordet. Bortset fra Københavns området kunne enhver læge nedsætte sig, hvor han ville – og det var oftest en 'han'.

I foredraget skildres de vigtigste træk i udviklingen mod en struktureret primær lægetjeneste og et lægeligt speciale.



Eftermiddagen i billeder



Aften

Hotel Phoenix, Bredgade 37, København K

17:30

Drinks

18:15

Middag (Hotel Phoenix)





Velkomstsang

I anledning af Dansk Medicinsk Historisk Selskabs 100 År

Mel. I en kælder sort som kul

- 1.**
Vær velkommen til kalas
på Restaurant Von Plessen.
Selskabet er toptilfreds
med **100-års** kulissen.
Inden laksen løftes ind
Velkomstsang og skål i vin.
Hvad forener flokken:
Skyldes det kun kokken?
- 2.**
Steno og anatomi,
børnehospitaler.
Asklepios og papyri
Pesten og journaler.
Foredrag om vidt og bredt
Intet bliver udeladt.
Plads til humanister
Og endda kubister...
- 3.**
Dertil kommer **ekskursion:**
Flotte medlemsture.
Hellas sidst en attraktion
Faglige rundture.
London kalder næste gang:
Ventetiden bliver lang...
Koppesår og Jenner
Wellcome Trust med venner.
- 4.**
Nordiske Kongresser er
Samlingspunkt med mere.
København bli'r vært for jer:
Må vi invitere?
Foredrag og faglig snak,
Gallamiddag med muzak.
Posterpris og samvær,
Fordums tiders genskær.
- 5.**
100 års utrættelig
Viden er leveret.
Emnet gjort letfattelig
Fortiden studeret.
Hvilken fremtid venter mon
medicinhistorien?
Tør vi sig' parolen:
Giv os lærestolen!

Vivat, crescat, floreat!

Gid dansk medicinhistorie må leve, vokse og blomstre!



Festtalen

DMHS er efterhånden blevet en ældre herre på 100 år, men stadig lige ungdommelig. Det er en herre - da der tidligere stort set kun var mænd der var medlemmer i selskabet, men heldigvis er der kommet flere og flere kvinder til over de sidste år. Medlemsskaren har varieret en del, op til 587 i 1952 hvor Godtfredsen fremragende bog ”Medicinens historie” udkom i 1. udgave og hvor medlemmer kunne købe bogen for en meget favorabel pris.

Medlemmer har igennem alle år fået tilsendt særtryk og bøger af medicinsk historisk interesse, og det har nok været medvirkende til det store medlemsantal.

En tidligere formand af selskabet, professor i øjensygdomme Mogens Norn, gennemgik i en artikel i DMHÅ 2000 Selskabets aktiviteter og beskrev, at i 1971 stiftedes Medicinsk historisk Selskab på Fyn og Jysk medicinhistorisk Selskab med hovedsæde i Aarhus, hvor mange af de medlemmer, der boede på Fyn og Aarhus efterhånden meldte sig ind i det lokale selskab og antallet begyndte langsomt at falde. I 1987 var der kun 262 medlemmer og nu er der omkring 230 medlemmer.

Igennem 70'erne og 80'erne var der mange, der mødte op til møderne, hvor de forskellige professorer havde deres faste pladser i salen. Man mærkede tydelig en vis rivalisering, specielt under diskussion efter foredragene, hvor spørgsmålene nu kunne være rettet som angreb på en anden person i forsamlingen. Jeg spurgte en gang Snorrason efter et sådant verbalt angreb mellem 2 læger, og han sagde smilende, at de havde begge været reservelæger på Kalundborg sygehus i 1938, og herefter havde de bekriget hinanden.

Snorrason sad med en stor viden indenfor medicinens historie og såfremt en foredragsholder ikke kunne komme, trådte Snorrason altid op med få timers varsel og kunne holde et nyt foredrag. Tonen dengang var oratorisk meget fin og akademisk. En gang afbrød professor i medicin Brøchner-Mortensen en foredragsholder efter ca. 10 min. og sagde ”Dette foredrag har jeg allerede hørt”!

Der har ved flere lejligheder været anvendt musik i auditoriet: her kan nævnes ved 75 års jubilæet, hvor Troels Kardel havde komponeret musik til nogle af Stenos tekster, opført af 2 mænd og 2 kvinder, med en fantastisk klang i auditoriet. En anden gang var der foredrag om Rudolf Berg, hvor foredragsholderen nærmest spillede selve personen. Han fortalte, at Rudolf Berg ofte havde middagsselskaber og efter middagen sang hans yndige og kloge hustru. Ind fra sidedøren i auditoriet trådte foredragsholderens kone, der var operasanger iført stor farverig kjole og sang for os nogle forskellige arier med sin flotte stemme.

I 1972 udkom det første nummer af Dansk medicinhistorisk Årbog, der udgives af først af de 3 selskaber nu de 2 tilbageblevne, og som herefter trofast er udkommet hvert år med nye og spændende artikler og rundsendt til alle. De sidste år med Ole Sonne fra Aarhus som hovedredaktør, der på en fin måde får artiklerne til at fremstå klare og koncise i deres tekst.

Medicinen er under konstant forvandling og mange har så travlt i hverdagen, at der ikke er tid til at stoppe op og kigge sig tilbage. Men det historiske aspekt er vigtig som vi kan lære af. Jeg har lige genlæst tidligere overlæge Erik Henriksen erindringer ”Der var engang” fra 1987 hvor han beskriver, at ”engang så velfungerende og harmonisk opbyggede sygehusvæsen som var karakteristisk for Danmark gennem årtier, nu var blevet forringet pga. økonomiske nedskæringer og styrelsesformer. Ved disse ændringer var der taget mere hensyn til hurtige registrerbare kvantitativt øgede effektivitetsydelse end taget højde for den kvalitative forringelser, som måtte komme og som altså blev konsekvensen.” Nu mange år efter har vi den samme opfattelse – historien gentager sig!

Baggrunden for at jeg læste bogen var, at en amerikansk forfatter Holly Brubach er ved at skrive en bog om den fransk-amerikanske balletdanserinde Tanaquil Le Clercq, der var gift med balletmester George Balanchine og som i 1956 var med New York City Ballet Company i København og optrådte på Det kongelige Teater. Under besøget i København fik hun polio.

Hun blev indlagt på Blegdamshospitalet, hvor man internationalt vidste, at der var den fineste ekspertise efter polioepidemien i København 4 år tidligere. I 1952 som det første sted behandlede man patienter med svær polio og åndedrætslammelse med respirator med overtryk og med fantastisk fine resultater. Le Clercq blev udskrevet efter 7 måneder, men var lam i begge ben, og tog tilbage til New York, og underviste i ballet, hvor hun i kørestol anvendte ”sine arme som ben” til sin død i år 2000.

Jeg viste forfatteren Holly Brubach, hvad der var tilbage af Blegdamshospitalet, den gamle Sygeplejebolig og det øvrige område, som nu var indtaget af Panum Institutet med det monumentale høje Mærsk-tårn med den fineste udsigt fra toppen. Le Clercqs journal er nu blev fremskaffet og ligger på Københavns Rådhus. Men arme forfatter og hendes medhjælper kunne ikke læse eller forstå indholdet i journalen og må tilbage til København i januar måned, hvor jeg vil bistå med tolkningen af journalen.

Jeg håber, at Selskabet har kræfter og energi til at tage fat i de studerende – ikke kun lægestuderende, men også farmaceut-, sygepleje-, socialrådgiver- fysio- og ergoterapeut-studerende og få introduceret en undervisning af medicinens historie. I onkologien kunne omtales Talidomid, som i slutningen af 1950'erne kom på markedet som et beroligende medicin og kunne hjælpe mod graviditetskvalme og som viste sig at kunne give store skader hos gravide kvinder, der fødte børn uden øre, arme og ben. Nu anvendes præparatet inden for onkologi ved flere cancerformer og ved spedalskhed..

Tænk på medicinen Vioxx man gav mod smerter og som medførte blodpropper. Disse skader kunne muligvis have været undgået, hvis man havde gået gennem den foreliggende litteratur. Man kan også bruge den fine skønlitteratur, hvor de forskellige sygdomme er beskrevet. Jeg anvendte i en årrække et kapitel i Thomas Manns bog ”Buddenbrooks”, hvor jeg kopierede den ene side der beskrev tyfus hos sønnen i familien, og lod de studerende sammenligne med beskrivelsen i Medicinsk kompendium. I Thomas Mann bog får man på en anden og mere levende måde fornemmelsen af en sygdoms gener og udvikling.

Eller Thomas Manns bog ”Troldomsbjerget”, hvor tuberkulosen er fint beskrevet. Herved kan man vække de unges øjne for værdien af medicinens historie. Som det er nu kan de unge studerende kun se frem på hvad der skal ske, og ikke meningen med at vende sig om og se hvad der er sket. Men historien gentager sig ofte i forskellige forklædninger.

Jeg vil ønske den ældre herre mange, mange gode år fremover og håber, at han har kræfter og energi til at tage fat i de unge studerende, specielt indenfor helsefagene. Herved kan man åbne de unges øjne for værdien af medicinens historie. Den gamle herre er i dag omgivet af mange unge og energiske bestyrelsesmedlemmer, der kan løfte arven.

Af Henrik Permin



SPACES & PLACES

care, cure, communication

27th Nordic Medical History Congress, 22-25 May 2019

Programme

Daily plenary sessions & open floor discussions
Oral presentations, poster walk, and prize ceremony
Gala dinner, several social events and much more

Congress Fee

DKK 3.800 (to be confirmed).

Gala Dinner Fee

DKK 700 (to be confirmed).

Venue

DGI-Byen (CPH Conference), Tietgensgade 65,
1704 Copenhagen V.

Right in the heart of Copenhagen, 50 metres from
CPH Central Station.

Registration

First come, first served.
More information will follow...

Social Media

Facebook

Congress Hashtag #nmhc2019

Contact

Congress Chairman Ulrik Bak Kirk, dmhs.1917@gmail.com
Read much more on [the dedicated 27th NHMC 2019 website](#)

See you in Copenhagen in May 2019!

